

Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij, in stralende zon,
hoe ik was, toen ik alles nog kon.

Lydia De Witte

Geboren te Sint-Gillis-Waas op 9 november 1938
en overleden te Sint-Niklaas op 11 oktober 2024.

Het afscheid, gevolgd door de asverstrooiing op de
begraafplaats te Sint-Gillis-Waas, vindt plaats in intieme kring.
De familie dankt u van harte voor uw blijk van deelneming.



Lydia blijft voor altijd...

Moeder van

Ronald Schepens †

Schoonmoeder van

Miek De Bock

Oma van

Pieter Schepens en Kerstin Capel
Edward Schepens en Lien Van Loo
Vic en Sem

Zus van

Jenny De Witte
Lucien De Witte † en Lydie Ferket

Tante van

David Eeckhaoudt en Nathalie Stout
Lesley De Witte en Guy Piessens, Brent, Tibo* en Luna

Een bijzondere dank aan

het voltallig personeel van WZC De Kroon,
afdeling Anjer en Annemoon

Rouwadres

Uitvaartzorg Pittoors, t.a.v. fam. De Witte
Kerkstraat 28, 9170 Sint-Gillis-Waas

